

Thomas a Kempis (±1380-1471) en zijn 'Erkenning van onze broosheid'

J.W. van Meerten

In 2011 gaf uitgeverij Kok een Nederlandse vertaling uit van *Libellus de recognitione proprie fragilitatis*.

¹De auteur is Thomas a Kempis (ca. 1380 – 1471). In dat boekje verwijst de auteur enkele malen naar onze oergeschiedenis. Uiteraard is zijn er in dit werk nog meer mooie uitspraken te vinden, maar we richten ons in het onderzoek *Terug naar de bronnen* vooral op Genesis 1-11. We volgen hier de volgorde zoals deze ook in Genesis te vinden is.

Thomas a Kempis noemt de mens een schepsel² met God als Schepper³. De mens wordt door de auteur 'aarde en stof' genoemd.⁴ Hij verwijst hierbij overigens niet naar de bekende teksten uit Genesis. We hoeven met deze uitdrukking volgens de auteur niet pessimistisch te worden. Hij schrijft: "*Want een schepsel Gods ben je, zelfs wanneer je zondigt. Onderwerp je dus deemoedig aan Zijn terechtwijzing, zodat je vergeving en heil ontvangt.*"⁵

Volgens Thomas a Kempis zijn "alle heiligen, alle gelovigen en alle schepselen (...) gebonden God te loven, want verbeven is Zijn Naam boven allen"⁶. Als je God looft, doe je, volgens de auteur, wat je plicht is en waarvoor je geschapen bent.⁷ Het is namelijk "*het werk van de engelen en de bijzondere vreugde van alle heiligen om God, hun Schepper, in onopbouwelijke toeneiging van geest te loven, te zegenen en te verbeerlijken.*"⁸

¹ Kempis, Thomas a, 2011, *Gelijk het gras. Erkenning van onze broosheid* (Kok: Kampen)

² Bladzijde 47, 61, 65, 67 en 69.

³ Bladzijde 48 en 67.

⁴ Bladzijde 45.

⁵ Bladzijde 65.

⁶ Bladzijde 67.

⁷ Bladzijde 67.

⁸ Bladzijde 67.